

Zondag 15 januari 2017

## De enige troost

De Heidelbergse Catechismus (1563) is een leerboek. Dat kun je zien aan de verdeling in vragen en antwoorden. Het is een samenspraak tussen een onderwijzer en zijn leerling. De leerling is het gedoopte kind van de gemeente. Dat typeert de HC. Opdat de gemeente van jongsaf aan zou opgroeien bij de bijbelse leer.

De beide theologen die de catechismus opstelden, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus waren nog maar 29 en 27 jaar. Ongelooflijk jong! Het betekent niet alleen dat ze theologie hadden gestudeerd, maar dat ze ook heel veel van God hadden geleerd. En dat merk je als je de Catechismus doorleest. Je staat versteld dat zulke jonge mensen op deze manier hun geloof onder woorden kunnen brengen.

Tegelijk is de HC een belijdenis. Dat kun je al in het eerste antwoord horen en dat hoor je door heel de Catechismus heen. De Heilige Geest wil door dit onderwijs ons leiden tot persoonlijke belijdenis van het geloof in onze Zaligmaker Jezus Christus.

### De belijdenis geschriften van de kerk:

1. Apostolicum (of 12 artikelen)
2. Geloofsbelijdenis van Nicea
3. Geloofsbelijdenis van Athanasius
4. Heidelbergse Catechismus
5. Nederlandse Geloofsbelijdenis

### Zondag 1

**Vraag 1:** Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?

**Antwoord:** Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

**Vraag 2:** Wat moet u noodzakelijk weten om in deze enige troost godvruchtig te leven en te sterven?

**Antwoord:** Drie dingen: Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost wordt. Ten derde: hoe ik God voor zulk een verlossing dankbaar moet zijn.

*(uit: De Nederlandse Belijdenisgeschriften).*

De Catechismus is een TROOST-boek.

Zondag 1:  
de enige troost, dat is het HART  
van het christelijk geloof.

Belijdenis Catechismus Dankbaarheid Eigendom Ellende  
Heidelberg Heiland Jezus Kerk Leerboek Leerling Leven  
Lichaam Onderwijzer Sterven Troost Verlossing Ziel

### Oplissing:

. . . . .  
. . . . .

### Om over na te denken:

- Lees Luk. 2:25-32. Wat betekent het dat de oude Simeon de vertroosting van Israël verwachtte?
- Wat betekent het om het eigendom van Christus te zijn?
- Waarom moeten wij kennis hebben van Ellende, Verlossing en Dankbaarheid, om een kind van God te zijn?

D	W	H	E	I	L	A	N	D	L	A	T
E	I	G	E	N	D	O	M	E	I	L	S
G	B	E	L	I	J	D	E	N	I	S	S
N	E	J	H	O	D	R	U	C	W	T	E
I	D	K	N	R	L	E	H	Z	E	I	J
S	N	G	E	I	A	A	L	R	I	E	E
S	E	T	N	O	A	A	V	B	Z	E	R
O	L	G	O	M	B	E	B	U	E	O	L
L	L	E	V	E	N	R	S	K	E	R	K
R	E	Z	J	I	W	R	E	D	N	O	G
E	S	U	M	S	I	H	C	E	T	A	C
V	S	T	T	S	O	O	R	T	L	?	D